



Nieuwsbrief (1) 'Vrienden van de Martinikerk'

Eindelijk is het dan zover: De opening van de vernieuwde Martinikerk!

U heeft al een beetje kennis kunnen maken met de vernieuwde kerk tijdens het concert in december 2022 of misschien tijdens een open dag. Maar vanaf Pasen gaat de Martinikerk dan echt helemaal open en kunnen we ook als stichting activiteiten gaan organiseren.

Een terugblik

Begin 2020 is de stichting 'Vrienden van de Martinikerk' opgericht en hadden we plannen voor een introductieprogramma. Corona gooide roet in het eten waardoor activiteiten niet mogelijk waren. Daarom lag de prioriteit tot begin 2022 bij het aanvragen van financiële bijdrages voor onze stichting.

We hebben ongeveer 80 instellingen en stichtingen aangeschreven, vaak ook met een mondelinge toelichting. We kunnen met trots melden dat ongeveer de helft hier positief op heeft gereageerd.

Ook is een actie gestart voor de grotere bedrijven in Sneek en omgeving voor een financiële ondersteuning. Ook dit heeft aan aantal mooie reacties opgeleverd.

Vanaf begin 2022 zijn wij actief vrienden gaan werven voor de stichting. Tot nu heeft dit ongeveer 100 vrienden opgeleverd.

Activiteiten

We hebben onze vrienden in december 2022 in een deel van de Martinikerk een concert aangeboden. Organist was Bob van der Linde met medewerking van Sippie Broersma (sopraan) en Gerard van Beijeren (tenor). Het was een succesvolle activiteit.

De volgende activiteiten staan gepland voor 2023:

- 1. Een lezing over de historie van de Martinikerk en de geschiedenis van de wapenborden;**

In de Martinikerk zijn twee vroedschapsbanken (1688) aanwezig. De banken werden bekroond met vroedschapsborden/wapenborden uit 1690.

Het grootste wapenbord weegt 400 kilogram. Oorspronkelijk stonden op de borden de namen en de wapens van belangrijke personen of instellingen. In de Franse periode in 1795 zijn de wapens van hun reliëf ontdaan, de namen verwijderd en later zijn de borden verplaatst naar het oosterkoor op de orgelgalerij. Nu zijn ze weer terug hoog boven de vroedschapsbanken. Een groep mensen is bezig met het vastleggen van de historische aspecten van de Martinikerk. Er worden informatieborden gemaakt over de historie van het kerkgebouw en ook over de drie wapenborden boven de vroedschapsbanken.

2. Concert in het najaar;

3. Openstelling Martinikerk in de zomer;

Vanuit het bestuur

In het najaar van 2022 is ons bestuurslid Jan Eringa overleden. Wij hebben aan zijn enthousiasme en creatieve ideeën veel steun gehad. We missen hem en wensen zijn gezin veel sterkte toe.

P.S. Als bijlage zijn de orgelconcerten voor dit jaar toegevoegd. Deze worden niet door ons georganiseerd, maar we brengen ze graag bij u onder de aandacht.